

**10 dage**  
med BØN

## EN DYBERE ERFARING

### Dag 4 – Værdien af overgivelse

*”Jeg siger jer: Således bliver der større glæde i himmelen over én synder, der omvender sig, end over nioghalvfems retfærdige, som ikke har brug for omvendelse” (Luk 15,7).*

Han voksede op i en skovhuggers hjem som den yngste af fire børn. Hans søskende var meget ældre og levede deres egne liv; hans far og mor havde travlt med at passe et værtshus i den lille by, hvor de boede. Eddie blev ofte overladt til sig selv. Biografen var hans barnepige i weekenderne, og mange gange kom han hjem til et tomt hus efter at have set begge film. Somme tider sad han i familiens bil, længe efter at andre syv-år-gamle børn var i seng, og græd, mens han ventede på, at hans mor skulle komme ud af værtshuset og køre ham hjem.

Da Eddie var 14, blev hans mor en genfødt syvendedags adventist kristen, og tingede ændredes dramatisk. I stedet for at holde sig til værtshuset, begyndte hans mor at gå til bønnemøder og gudstjenester. Eddie fulgte sin mor til syvendedags adventistmenigheden og blev indskrevet i menighedsskolen. Da han var omkring 17, mistede han imidlertid interessen for menigheden. To år senere blev han indkaldt til militærtjeneste. Hans pastor opmuntrede ham til at blive gendøbt, førend han skulle stå ansigt til ansigt med krigens farer. Det syntes som en god plan, og Eddie indvilligede i at gøre det, da han var hjemme på orlov. Han studerede adventistkirkens tro og lære for anden gang. Det gav han viden, men stadigvæk kendte han ikke Jesus.

Eddie fandt, at det var svært at leve op til kirkens normer i egen kraft. Han var træt af at prøve at være en kristen, opføre sig som en kristen og prøve at adlyde. Han kunne ikke gennemføre det og faldt tilbage til sine gamle vaner. Hvad var forkert? ”Der er dem, som bekender sig til at tjene Gud, mens de stoler på deres egne bestræbelser for at lyde hans lov, udvikle en god karakter og blive frelst. Deres hjerter er ikke grebet af nogen dyb forståelse af Kristi kærlighed, men de søger at udføre det kristelige livs pligter som noget, Gud fordrer af dem, for at de kan vinde himmelen. En sådan kristendom er værdiløs.... At bekende Kristus uden at eje denne dybe kærlighed er blot snak, en tom frase, en tung trældom” (Vejen til Kristus, s. 45).

Eddies mor og søster deltog i et bønnemøde i menigheden nytårsaften, som varede hele natten. De bad specielt for Eddie. De oplevede svaret på deres bøn over de næste få uger, da tingene begyndte at gå skævt for ham. Han mistede sin kæreste, sit job og sin bil. *Hvorfor falder min verden fra hinanden?* undredes han. Efter at han havde været ude at drikke med venner en aften kom Eddie hjem døddrukken. Han råbte: ”Gud, hvis du virkelig eksisterer, har jeg brug for dig! Jeg ved meget om dig, men nu ønsker jeg at kende dig!” En behagelig stille stemme fandt vej gennem hans tågede sind: ”Jeg ER virkelig, og jeg elsker dig!” Det knuste hans hjerte. ”Hvordan kan du overhovedet elske mig efter det liv, jeg har levet?” spurgte han. ”Jeg er så træt af at leve på den måde, jeg gør. Vær venlig at gøre mig til en rigtig kristen. Jeg ønsker at tjene dig resten af mit liv, men jeg kan ikke klare det selv.”

Denne aften overgav Eddie sit liv til Jesus og tog imod ham som sin Herre og Frelser. Han troede, at hans synder var tilgivet og at han var en ny skabning i Kristus Jesus; det gamle forsvandt. Ved denne enkle tros-handling at gribe Gud løfte, begyndte Helligånden et arbejde i hans hjerte. Et nyt liv fremstod, og Eddie så sig ikke tilbage.

”Når du har overgivet dig selv til Jesus, træk dig da ikke mere tilbage. Gå ikke bort fra ham, men sig dag efter dag: ’Jeg hører Kristus til, jeg har givet mig til ham.’ Bed Gud om at give dig sin ånd og at bevare dig i sin nåde. Ligesom du ved at give dig til Gud og tro på ham, blev hans barn, således bør du også leve i ham. Apostlen siger: ”Når du har taget imod, Kristus Jesus, Herren, så lev i ham” (Kol 2,6).

Eddie begyndte at læse i Bibelen og lærte at bede. Ved at studere Skrifterne og lære mere om Guds kærlighed gennem Jesu liv, blev hans eget liv forvandlet. Drikkeri, rygning og andre livsstilsvalg, som før gjorde ham lykkelig, var ikke længere en del af hans liv.