

GRØNSKOLLINGEN

JULETURSBILLEDER S. 4

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING S. 11



FEBRUAR 2015

1



ET NYT ÅR!

Så er vi godt i gang med et nyt år, og du sidder med årets første Grønskolling i hånden. Eller det kan være, at du tænker, at du allerede har fået en Grønskolling i år? Og det er nok rigtigt nok, for Grønskollingen for december 2014 fik nogle desværre først efter nytår. Desværre var der sket nogle misforståelser her og der, så den kom for sent ud. Men det skal ikke tage glæden fra, at du nu sidder med et helt nyt Grønskollingen i hånden.

2015 tegner igen i år til at blive et varmt år. Sidste år var det varmeste målte nogensinde i hele verdenen, og klimaforandringerne begynder nu at kunne mærkes rigtig mange steder i verdenen, også her i Danmark. Vi får flere storme end normalt, mindre sne og mere regn. Det er en kedelig udvikling, jeg elsker sne og vil ønske, at der kom meget mere af det smukke hvide nedbør, som vi så kunne gå ud og lege og eksperimentere med. Det er jo helt fantastisk, når man kan lave en snemand eller en snefigur. Indtil videre har jeg fået lavet én her i vinter, men den smeltede væk samme dag, som jeg lavet den. Vild ærgerligt! Den var nu heller ikke noget specielt,



en normal snemand, men der er nogle, der kan finde ud af at lave snefigurer. For eksempel brødre Austin, Connor og Trevor Bartz fra USA. De laver hvert år nogle fantastiske figurer, se bare den kæmpe skildpadde, de har lavet i år. Så prøv næste gang det sner at lave nogle sjove figurer, og så er I jo meget velkomne til at sende dem ind til Grønskollingen, så kan det være, de kommer med i næste udgave.

Dennis



Forsiden

Foto: Terræturen på juletur vest
Taget af: Michael Jakobsen



Grønskollingen er det officielle organ for Adventistspejderne i Danmark. Bladet udkommer i 800 eksemplarer fire gange årligt. Artikler i Grønskollingen udtrykker ikke nødvendigvis spejderkorpsets, redaktionens eller Syvende Dags Adventistkirkens officielle holdninger.

Adventistspejderne i Danmark

Concordiavej 16
2850 Nærum

Ansvarshavende redaktør

Dennis Møller
Bøholtevej 62 st.mf, 4600 Køge
redaktor@spejderblad.dk • 2492 2222

Layout: Birgitte Bohsen

Korrektur: Mette Tofterup

Tryk

Strandbygaard Grafisk

Materiale

Vi modtager meget gerne materiale i form af digital tekst og billeder. Send det på redaktørens e-mailadresse. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære teksten efter behov.

Deadline for materiale til næste nummer er 1. april

Korpschef

Mads Kivikoski
mads@adventistspejder.dk • 5136 0405

Driftsbestyrelsen

Dorte Thyregod Svendsen (formand)
Torben Rasmussen
Mich Hauvre
Christina Holm
Per Hogne Hansen
Thomas Rasmussen (Adventistkirkens rep.)
Flemming Nutzhorn (Supp.)
David Henriksen (Supp.)

TOMHED

**“Endeløs tomhed,
sagde Prædikerens,
endeløs tomhed,
alt er tomhed”**

Med den charmerende start kommer vi ind i Prædikerens bog. Det er muligvis den mest deprimerende bog i Bibelen, men muligvis også den mest relevante for vores tid.

Men hov? Hvordan kan en bog, der er skrevet for ca. 3000 år siden være relevant for os i dag? Vores samfund ligner overhovedet ikke deres. Vi er rige og har en meget høj leve standard. Vores samfund ligner overhovedet ikke deres. Eller gør det?

Prædikerens bog blev skrevet af Kong Salomon. Han er nok den viseste person, der nogensinde har levet på jorden. Men han var ikke bare vis, han var også rig, meget rig. Så rig at sølv bare blev regnet som ingenting. Det er det samme, som at finde 1000 kr. liggende på gaden og bare lade dem ligge, for man har jo så mange penge i forvejen.

Levestandarden var heller ikke dårlig. Det kan godt være at de ikke havde biler og kaffemaskiner dengang, men de havde noget der var meget bedre. Slaver. Jeg siger ikke, at slaver er en god ide, men tænk lige over det. Hvis jeg vil have mig en kop (koffeinfri) kaffe skal jeg først rejse mig, trykke på en knap, vente og kan til sidst tage koppen og sætte mig igen. Hvis jeg har en slave, kan han bare gøre det hele for mig, så jeg ikke engang behøver at rejse mig.

Vi ser altså et samfund, der ligner vores eget rigtig meget, med høj levestandard og meget velstående. Hvilke problemer kunne de så løbe ind i dengang? De samme som vi møder i dag. Folk manglede mening med livet. Livet var tomhed og jagen efter vind. Det hele var nyttesløst.



I alt det her sætter den viseste mand i verden sig for at finde svaret. Hvad er meningen med livet? Han undersøger om det kan være visdom, penge, storhed eller at følge sine følelser. Han finder dog frem til, at alt det er tomhed. Der er intet, der giver livet mening. Alt vi prøver at fylde vores tid med giver intet.

Når vi ser på verden i dag, ser vi også en overvældende tomhed. Hvad er motivationen bag hvad vi gør? Hvornår giver tingene mening? Vi prøver at fylde os med præcis de ting, som prædikerens undersøgte, og vi må bare erkende, at det er tomt.

Men hvis prædikerens var gået lidt tilbage. Tilbage til første Mosebog, hvor Gud skaber mennesket, kunne han muligvis finde svaret. For der står skrevet at Gud skabte mennesket i sit eget billede.

Hvad vil det sige, at vi er skabt i Gud eget billede? Det vil sige, at Gud har skabt os til at ligne ham. Den eneste måde, hvorpå vi kan få mening i livet, er ved at være som Ham. Gud er kærlighed.

Sæt Gud først i alt, så din næste og til sidst dig selv. Det er sådan Gud har skabt os til at leve. At leve sådan giver livet mening.



JULETUR VEST



MASTER GUIDE CAMP



Den 7.-11. maj er der Master Guide Camp i Slovenien. Master Guide Camp er den ultimative førertræningsweek-end for alle spejderledere i Europa. Lejren bliver afholdt hvert 2. år og i år er det så 5. gang, at der er Master Guide Camp. For 4 år siden var det Danmark, der var værter, da lejren blev holdt på FINDERUP.

Det som er det specielle ved lejren er, at når du ankommer, bliver du delt ind i en gruppe, og dem du er i gruppe med laver du alle aktiviteter sammen med, spiser med, lidt ligesom med en trop på spejderlejren. Du har selv telt, personlige sager, sovepose og spisegrej med, og så får din gruppe udleveret udstyr til at lave mad med, når I ankommer. Ud over livet i gruppen er der også fællesaktiviteter med alle de andre deltagere. Alle aktiviteterne går mere eller mindre ud på at lære dig nye spejderfærdigheder, som du kan tage med hjem og bruge i din trop.

Som en ekstra bonus får du udbygget dit spejdernetværk til hele Europa, som du kan bruge til mange forskellige ting. Her i Grønskillingen har vi ved flere lejligheder udnyttet dette netværk til at få nogle artikler og informationer og kunne tilbyde vores læsere et par spændende lejre, som ikke havde været muligt uden Master Guide Campen. Så det er helt klart noget du bør overveje, og du vil blive glad for at tage med. Prisen for lejren er 600 kr + rejse, med sidste tilmeldingsfrist den 29. marts. Skal du med, kan du tilmelde dig på adventistspejder.dk, og så skal du også være fyldt 18 år.

"Mit navn er Sophia, jeg er fra MG Greenwich, London. Master Guide Campen i London i 2013 var første gang jeg var med, og jeg elskede det. Hvorfor? Fordi jeg mødte nye venner fra andre lande. Jeg lærte nye færdigheder. Det gjorde også at jeg kunne opføre mig som et stort barn uden alle børnene rundt om mig!!! Så jeg håber at se dig i Slovenien."

Sophia Lindsay, England

"Tag med på Master Guide Campen fordi du får:

- Eksperter som lærer dig op i nye duelighedstegn
- Gode spejder venner fra hele Europa
- En lejr med leder atmosfære (18+), ingen børn må komme med
- Et kæmpe "return on investment" du tager en 1 spejderaktivitet med dig og deler med de andre på lejren, og får mindst 4 eller 5 nye med dig hjem"

Peter Dekker - Holland

"Master Guide Camp er en af de bedste spejderbegivenheder jeg nogensinde har været med til. Lederne kan møde andre aktive ledere, og man kan lære fra hinanden. Normalt er det os ledere, som organiserer alt, der sker på en lejr, men her kan vi sætte os tilbage og nyde programmet. Det er en lejr, som du føler dig hjemme i, fordi der er så mange ligesom dig og som deler dine interesser."

Ida Hakkarainen, Finland



"Nogle gange tager hverdagsting (skole, arbejde, kirke) al vores tid og fokus, og det at være en spejderleder glider i baggrunden. Og det er der, at Master Guide Campen udfylder sit formål. Folk, som virkelige går op i det, vil mødes for at booste hinanden, få nye venner og idéer og selvfølgelig er det et perfekt sted til at blive forbundet med Gud igen. Det er en fantastisk måde at forlade hverdagens liv, og "dykke" ind i noget anderledes – at sidde ved lejrbalet og synge. Tage del i forskellige spændende opgaver og lære nye aktiviteter. Det er bare fantastisk! Tag en pause og genfyld sig selv, det er nødvendigt, mindst en gang i året! Og meget snart har du chancen for at gøre det igen."

Madli Vahtramäe, Tartu, Estland



LARM OG TUMMEL

Det er let at lave kartoffeltryk. Og det kan blive superflot, hvis du skærer flotte tryk-klodser af dine kartofler.

DU GØR SÅDAN HER:

1. Læg en kartoffel på skærebrættet – og skær den midt over.
2. Tegn et mønster på kartofflen med sprittus
3. Skær den del af kartoffelen væk, som ikke skal have farve – så du får en tryk-klods.
4. Smør farve på din tryk-klods. Hvis du vil trykke på papir, skal du bruge vandfarve. Hvis du vil trykke på stof, skal du bruge stof-farve.



HUSK

Hvis du vil trykke på stof, skal du vaske stoffet før du trykker – så krymper det ikke. Det er også en god ide at stryge stoffet, så det er fint og glat at trykke på.

STEMPELPUDE

1. Hvis du vil spare på farven, kan du lave en stempelpude selv. Du skal bruge en træklods på cirka cirka 8x12 cm. Skær et stykke 1 cm tyk skumgummiplade til, så det passer på klodsen.
2. Læg et stykke plastik ovenpå skumgummiet, så det går rundt om klods og skumgummi. Læg til sidst et stykke lagenlærred øverst, så det går rundt om det hele.
3. Smør farve på stempuden med en pensel.
4. Dup din trykklods i farven og tryk.

Når du er færdig, kan du vaske det hele i vand.

Kan du finde igennem labyrinten?



SPEJDERGØGL

BYG ET DYRESKJUL – OG SE PÅ DYR

De fleste dyr og fugle er sky, og lader ikke mennesker komme tæt på. Hvis du gerne vil se på dyrene, uden at de opdager dig, er det en god ide at bygge et lille bærbart skjul. Skjulet stiller du op i skoven – og så er det bare at sætte sig derind og vente på dyrene.

DETTE SKAL DU BRUGE:

- 3 eller 4 stærke, lige pinde på 1.5 meter, f.eks. bambuspinde, hasselgrene eller kraftige lister.
- Et stort stykke stof der er brunt eller grønt, et tæppe eller et stykke kammouflagestof
- Snor
- Sikkerhedsnåle
- En saks
- En kikkert hvis du kan låne en
- En bog om dyr
- Mobil eller fotografiapparat
- Tegneblok og blyant
- Notesbog til dyrenotater
- Termokande med te
- Kiks eller chokolade

TID

Det tager mellem et kvarter og en time at lave skjulet – alt efter hvor flot det skal være.

SÅDAN GØR DU

1. Lav først skjulet derhjemme – så du ved det virker.
2. Bind dine pinde sammen for oven, og benene, så de står som stativet til et indianertelt.
2. Læg stoffet omkring stativet, og hæft det fast med sikkerhedsnåle.
2. Klip en eller flere revner i stoffet, hvor du vil kunne kigge ud.
2. Pak dit skjul sammen, så du kan tage det med dig ud i skoven.
2. Og så er det ud i skoven

De bedste tidspunkter at se dyr er ofte tidligt om morgenen, når solen står op, eller lige i skumringen, når solen går ned. Tag ud i skoven i god tid, og stil dit skjul



op et sted, hvor du regner med, at dyrene kommer. Det kan være ved et vandløb, en sø, i nærheden af en rævegrav – eller et sted tæt inde i skoven, hvor der er fred og ro.

Stil dit skjul, så det står skjult mellem grene. Tænk på, at vinden skal bære væk fra det sted, du vil iagttage og hen imod dig. Så er det sværere for dyrene at få færtten af dig.

Sæt dig godt til rette i dit skjul – og kig ud af de huller, du har lavet. Brug en kikkert, hvis du kan låne en, slå ørerne ud og væbn dig med tålmodighed. Der kan godt gå noget tid, før dyrene er trygge nok til at komme frem. Hvis du ser nogle dyr, så kig på dem uden en lyd, og se hvad de laver. Du kan tegne dyrene, eller fotografere dem – eller skrive hvad de laver i en notesbog. Når du kommer hjem, kan du læse mere om dyrene i en opslagsbog.

God jagt!

ROVERGEJL

HAR I PRØVET AT LAVE SIGNALER MED FLAG? HER PÅ SIDEN SER I ALFABETET SOM DET SER UD MED FLAGSIGNALER. SIGNALERNE ER INTERNATIONALE, SÅ NÅR I FØRST HAR LÆRT DEM, KAN I BRUGE DEM I HELE VERDENEN.

I kan lave flagene ud af papir eller stof, alt efter hvor længe de skal holde, og hvor meget I går op i det. I skal bruge to flag, der er rød på den ene halvdel og hvid på den anden. Når I har lavet dem, så del jer op i to grupper, den ene gruppe går 50 meter væk og finder på en sætning som de andre skal tyde.

Det er faktisk ikke så let, som man kan tro. I kan jo selv prøve.

Held og lykke.



2015

Godt nytår! Jeg håber at du er kommet godt ind i 2015.

Det er vi i hvert fald på HQ efter en lang måned med medlemsregistrering og en masse papirarbejde. Men nu begynder det igen at gå hurtigt. Foråret og sommerens lejre er snart over os, så uniformen er strøget, og vi går igang med at lave endnu en spejdersæson.

Der er som sædvanligt en masse spændende spejderaktiviteter. Vi er eksempelvis allere-

de i gang med at planlægge spejderlejr, og kan afsløre at temaet bliver noget med opfindelser. Så det er om at komme igang med at finde på spændende, nye eller underlige ting, som I kan tage med på lejren. Alt det vender vi selvfølgelig tilbage med senere...

I løbet af vinter og efterår håber jeg på at se jer alle ude i troppene...

Rigtig godt spejderår.
Mads



INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING FOR ADVENTISTSPEJDERNE SØNDAG DEN 22. MARTS 2015 KL 10-16

DAGSORDEN IHT. VEDTÆGTERNE

1. Andagt
2. Godkendelse af sidste års referat
3. Valg af dirigent og referent. Hvem er til stede?
Hvem har stemmeret
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskabet
6. Fastsættelse af kontingenter
7. Valg af revisor
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Hvert lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Hvert år vælges en suppleant.
9. Behandling af indkomne forslag,
10. Evt.

Tilmelding på www.adventistspejder.dk er nødvendig

HER ER DIT NYE
MEDLEMS-
KORT!!

KLIP DET SELV UD
OG FÅ RABAT...



SPEJDERMAD



SPEJDER GUF / UGLEGYLP

Tekst: Annette Klyhn Orkild

DU SKAL BRUGE:

- 200 g hvid chokolade
- 50 g rosiner
- 50 g ristet mandler
- 50 g ristede hasselnødder
- 25 g tørrede tranebær eller tørrede abrikoser

FREM GANGSMÅDE:

1. Smelt chokoladen i vandbad
2. Hak alle ingredienserne i mindre stykker
3. Kom ingredienserne op i den smeltede chokolade og bland det hel sammen
4. På en bageplade lægges bagepapir
5. Herefter tages en teske og lægger små kugler af chokolade massen på papiret
6. Sættes på køl ca. 10 minutter, når de er stivnede kan de spises

Afsender
Adventistspejderne
Concordiavej 16
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring



KALENDER

22. marts
Spejdernes Generalforsamling
Odense

17.-19. april
Capture The Flag
Himmerlandsgården

30. april – 3. maj
Bededagslejr, Finderup

7.-11. maj
TED Master guide camp
Slovenien

13.-17. maj
Årsmøde, Himmerlandsgården

5. juni
oplevelsestur for rovere og
førere, Sverige

28. juni-5. juli
Børnelejr, Himmerlandsgården

26. juli-2. august
Spejderlejr, Himmerlandsgården

www.adventistspejder.dk
facebook.com/Adventistspejderne

Send en SMS

Sker der noget i troppene som Grønskollingen skal skrive om? Så send lige en hurtig SMS til 2492 2222 – husk at skrive hvem det er fra!

Flyttet?

Husk at melde til spejderne hvis du flytter. Ellers modtager du ikke Grønskollingen, og det vil du vel ikke risikere! Send en mail til spejderkon-tor@adventist.dk